

FEEST IN UTRECHT

**Op zaterdagmiddag 10 juni van 15:00 - 17:00 uur
is er feest in het gebouw van de
Evangelische Broedergemeente.**

Want het eerste exemplaar van het boek

Een tweede 'Eerste juli'

wordt gepresenteerd en dat moet gevierd worden!

**Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan
Kensley Vrede, kapitein van de Saramaccaners.**

Er is muziek, er zijn lekkere Surinaamse hapjes en drankjes
en heel veel boeken om mee te nemen!

Voor alle nakomelingen van tot slaafgemaakten
is dit boek gratis! Anderen betalen € 10,00.

U bent van harte welkom!

Wilt u i.v.m. de catering mailen met hoeveel mensen
u van plan bent om te komen? info@boete-verzoening.nl

adres:

Jeruëlkapel, Ivoordreef 2, Utrecht-Overvecht

Een tweede 'Eerste juli'

Verzoening in het Surinaamse binnenland

Veel Nederlanders hebben werkelijk spijt van de slavernij en de gevolgen daarvan voor nakomelingen van de toenmalige slaafge makers. Daarom werd door twee Nederlanders een bootreis over de rivieren naar Marron-dorpen in het Surinaamse Binnenland gemaakt om deze schuld te erkennen.

Wout Bouwman en Kees Sybrandi zijn bestuurleden van Stichting Boete en Verzoening met Israël e.a. Naast het werk op boedie begraaftaatsen, zo'n 40 jaar geleden voortgekomen als verzoeningswerk voor het Joodse volk dat door christenen eeuwenlang veel leed en onrecht is aangedaan, is in de loop van de jaren bij de stichting ook het besef gekomen dat Nederlandse christenen op veel meer plaatsen bevolkingsgroepen onrecht hebben aangedaan, met name in de voormalige koloniën.

Verscheidene bestuurleden van Boete & Verzoening maakten al eerder reizen naar andere landen waar vroeger Afrikanen als slaven gehouden werden. Zij deden dit om excuses te maken en het aangedane leed te erkennen over de slavernij. Deze reis in Suriname maakten Wout en Kees samen met een aantal Surinaamse kerkelijke leiders.

In dit boek wordt verteld over de wekenlange bootreis langs dorpen in het Binnenland en hoe de inwoners van al die dorpen op hun bezoek gereageerd hebben. Een vrouw was zo geroerd en enthousiast door de vraag om vergeving van deze blanke mannen dat ze riep: "DK is ene tweede Eerste Juli!"

Over deze reis is eerder al een jeugdboek verschenen, 'Mek' den Sabli' (Vertel het ze toch!), omdat de mede-reizigers er op aandrongen dat alle Surinaamse kinderen over de aansluiting en het gevolg van deze tocht zouden horen. Alle lagere scholen hebben daarom van dit jeugdboek een aantal exemplaren ontvangen, zodat kinderen dat verhaal nog steeds kunnen lezen.

Wij hopen dat ook deze uitgave veel nakomelingen van slaafge makers in Suriname en andere gebieden zal bereiken en dat het anderen bewust zal maken van de invloed die deze periode in onze gezamenlijke geschiedenis tot op de dag van vandaag heeft.

Een tweede 'Eerste juli'

Verzoening in het Surinaamse binnenland



Wout Bouwman & Kees Sybrandi

